



Vrijeschool De Regenboog  
Kinderopvang Wonderboom



### Weekspreek

Ik voel, als ware het betoverd,  
Het geestesweven in de schijn der wereld  
In de verdoving van de zinnen  
Verhulde het de eigenheid van mijn wezen,  
Om mij de kracht te schenken  
Die mijn ik in zijn beperktheid  
Zichzelf niet vermag te geven.

Rudolf Steiner

Beste ouders,

De zomer staat weer voor de deur... Samen met het team hebben we teruggekeken naar het afgelopen schooljaar. Ik kan jullie zeggen dat we met trots en blijdschap kijken naar de ontwikkelingen die we samen doorlopen hebben. Van verschillende kanten krijgen we complimenten. Mensen zijn blij met de rust, leraren die weer lachend door de school lopen, onderwijskwaliteit is op orde, teamleden die ruimte voelen en nemen om zich te ontwikkelen, antroposofische waarden die worden uitgediept en initiatieven die door ouders worden opgepakt. Zo galmt er b.v. op maandagavond een ouderkoor door school. Al deze positieve impulsen maakt ons blij en geeft energie. Blij met de school, met elkaar, blij met de rust en alle ontwikkelingen. Natuurlijk blijven we voortgaan met allerlei ontwikkelingen.

Dankjewel ouders voor jullie positieve bijdrage aan onze gemeenschap!

Ik vond voor jullie een mooi stukje tekst over de zomer;

In de zomer ga je open, laat je jezelf zien zoals je bent, mag iedereen om je

heen meegenieten van je geuren en kleuren. De zomer is hét seizoen van spirituele groei.

Zomer is de tijd van het uitbundige vuur, lange lichte avonden, omhoog wervelend bewustzijn, een soort uitreiken naar de sterren. De kunst is om dan niet met je hele ziel het luchtruim in te vliegen en de band met de aarde te verliezen. Want zomer is alleen maar zomer omdat de herfst erop volgt, en de winter. Het hoeft je plezier in de zomer niet te vergallen, maar het kan wel een dimensie toevoegen als je je bewust bent van die diepere laag. Want het kan niet altijd zomer zijn, en duisternis, kou en moeilijkheden horen er ook bij.

Als je kinderen hebt zie je vaak dat ze na de zomervakantie enorm zijn gegroeid. Niet alleen lichamelijk maar ook innerlijk gegroeid; ze zijn wijzer geworden, rijper. Klaar voor de volgende stap in hun ontwikkeling. Ongemerkt is er iets tot ontwikkeling gekomen, juist in de lange lome periode van nietsdoen, ontspannen en loslaten. Zo werkt de natuur in de zomer, en dat merk je niet alleen buiten, maar ook in je ziel. Niets kan eindeloos doorgaan met groeien en bloeien.

Ook je ziel kent winter, lente, zomer en herfst. Dagen van droefheid zijn net zo essentieel als dagen van vreugde. Hoe meer je dit begrijpt en hoe beter je het ritme van het leven kunt zien.

Na de zomer in de herfst zijn de vruchten zijn rijp en worden oogsten binnengehaald. De dagen worden korter, het wordt kouder en de wind steekt op. Dan komt de winter en wordt alles kaal en stil. Zoals een levend wezen in- en uitademt, zo laat de aarde dit zien in de vorm van seizoenen. Herfst en winter zijn de tijd waarin de aarde-energie weer naar binnen keert; de uitademing van lente en zomer verandert in een inademing. De levenskrachten trekken zich terug in de grond, planten verwelken, dieren zoeken hun holletjes op en alles komt tot rust. Als wij ons willen voeden met deze natuurlijke energie, keren we langzaam maar zeker ook naar binnen met onze aandacht. In de donkere tijd van het jaar groeit er in de diepte van onze ziel iets nieuws. Een spirituele ontwikkeling, een mens met een groeiend bewustzijn, een voelend, denkend en ontvankelijk wezen, dat meebeweegt met de seizoenen.



Namens het team wensen ik jullie een hele fijne, ontspannen zomervakantie toe. Tot ziens in het nieuwe schooljaar!  
Nicole Degenaar  
Directeur vrijeschool De Regenboog.

Beste ouders,

Ook al zijn we bij de Wonderboom het hele jaar open, toch hebben we ook hier een beetje het gevoel dat het einde van het jaar en de start van het nieuwe jaar in augustus ligt.

Het schooljaar is rond, de zomervakantie-periode is aangebroken.

Ik wil jullie laten weten dat ik op vakantie ben van donderdag 13 juli tot zondag 13 augustus. Anouk is op vakantie van maandag 24 juli tot zondag 6 augustus. In die twee weken is de administratie gesloten en kunnen via het ouderportaal geen extra dagen of ruildagen aangevraagd worden. Dat kan in die tijd wél geregeld worden op de groep zelf. De leiding kan zien of er plaats is en dat dan eventueel toekennen. Vanaf 7 augustus gaat alles weer via het ouderportaal.

We verwachten door de vakanties in de zomer minder kinderen. Doordat jullie vooraf duidelijk hebben aangegeven wanneer je kind er wel of niet is hebben we een goed rooster kunnen maken. Dankjewel daarvoor! Onze medewerkers gaan om de beurt vakantie nemen. De Goudhaantjes en Winterkoninkjes worden samengevoegd tot 1 groep en zullen in de ruimte van de Winterkoninkjes zitten. De vaste leiding van beide groepen werkt op die samengestelde groep.

De leiding van de BSO heeft weer een mooi vakantieprogramma samengesteld, daarover is in de bijlage meer te lezen.

Ik wil jullie allen een heel mooie zomer wensen, we zien elkaar in augustus weer.

Zonnige groet, Mar Verleg

## Marathon – Regenboog

Jaarlijks vindt het grote sportevenement de Marathon in Eindhoven plaats.

Zet zondag 8 oktober 2023 vast in de agenda!

Wij zouden het fantastisch vinden om met een groot Regenboog team aan de start te staan.

Wij kiezen er dit jaar voor om de inschrijvingen niet meer via de Regenboog, maar via de algemene organisatie

<https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/> te laten gaan.

Deze week zal de inschrijving openen!

Je kunt je inschrijven voor de afstanden:

• Jumbo Mini Marathon 1,6 km (vanaf 4 jaar) Tarief 1: t/m 1 juli €5,50

Tarief 2: 2 juli t/m 1 september €6,50

Tarief 3: vanaf 2 september €8,00

• RSM City Run 5,0 km (vanaf 8 jaar)

Tarief 1: t/m 1 juli €9,50

Tarief 2: 2 juli t/m 1 september €10,50

Tarief 3: vanaf 2 september €12,50

\* Bij de Mini Marathon is een begeleider die mee rent erg gewenst.

\* Ook bij de City Run mogen grote broers en zussen–vaders–moeders–tantes– ooms–vriendjes–neefjes mee rennen.

\* Iedereen die mee rent (als begeleider) schrijft zich in via de algemene organisatie.

Heb je je ingeschreven? Stuur een email naar Gym juf Janne

J.Jansen@vbs–deregenboog.nl onder vermelding van; marathon Eindhoven, naam, klas, en afstand.

Je zult in de week voor de marathon een brief met de verzamelplek en laatste informatie ontvangen.

Met sportieve groet!

## Voordracht

Op donderdag 24 augustus starten wij als team met een opmaat van het schooljaar. Hiervoor hebben als gast Jacques Meulman, psycholoog en docent vrijschool onderwijs, uitgenodigd. In de avond geeft hij een voordracht voor jullie van 19.00 – 20.30 uur. Je kunt je opgeven bij Nicola;

[administratie@vbs-deregenboog.nl](mailto:administratie@vbs-deregenboog.nl)

De avond is ook voor vrienden en bekenden. Wees op tijd met aanmelden. Er is beperkt plek.

Het thema;

**Ik verhuis en neem mee.....**

Mensen die verhuizen naar een ander land, nemen vaak de taal, cultuur en eetgewoontes mee. Ze zoeken in hun nieuwe land naar mogelijkheden om dat vertrouwde weer terug te vinden. Maar als je nou als kind van de Hemel naar de Aarde verhuist, wat neem je dan mee? En wat hoop je dan te vinden op de plek waar je terecht bent gekomen? De vrijeschoolpedagogiek probeert die Hemelse immigranten te verwelkomen en te zorgen dat zij zich hier op Aarde ook thuis gaan voelen. Vanavond gaan we samen bekijken hoe dat kan.

### Agenda

14-07  
Laatste schooldag

24-08  
Lezing Jacques  
Meulman



### Agenda

28-08  
Eerste schooldag  
nieuwe  
schooljaar