



Vrije Basisschool De Regenboog
Kinderopvang Wonderboom



Weekspreuk

De wereld dreigt te verdoven
De ingeboren kracht van de ziel.
Herinnering, treedt nu jij
Vanuit geestesdiepten lichtend in verschijning,
Versterk in mij het schouwen,
Dat slechts door wilskracht
Zichzelf in stand kan houden.

Rudolf Steiner

Beste mensen,

Het is weer carnaval en De Regenboog straalt met vele kleuren!
Het feest van carnaval, wordt ook wel het Verkleedfeest genoemd.
Meest bekend, natuurlijk, onder de grote rivieren. Bij de kleuters werd het klein gehouden, kinderen verkleed in sprookjeskleden in de eigen klas gevierd.
Maar zonder verkleeden kun je ook carnavalsactiviteiten ondernemen met de kinderen in je klas en voor jezelf.
Van oudsher wilden mensen de kwetsbare, ontwakende natuur beschermen tegen boze geesten. Daarom zetten zij afschrikwekkende maskers op en trokken bijpassende kleden aan. Veel kabaal makend met pannen, koebellen en andere geschikte spullen trokken ze gezamenlijk door hun velden.

Binnen het kerkelijke jaar heeft het carnavalsfeest een plek voor het begin van de lijdenstijd, die officieel start met Aswoensdag en die een periode inluit van 40 dagen vasten voor het Paasfeest. De avond voor Aswoensdag wordt Vastenavond genoemd, en oorspronkelijk was dat ook de enige dag waarop carnaval werd gevierd; later heeft het feest zich steeds verder uitgebreid. Officieel duurt het drie dagen, maar in sommige streken worden er al vanaf 11 november, de “elfde van de elfde” carnavalsactiviteiten gehouden.

Het woord “carnaval” komt waarschijnlijk van het Italiaanse carne levare: het “wegnemen van het vlees” – een manier dus om het vasten aan te duiden.
Geen wonder dat carnaval altijd een eetfeest is geweest – nog even goed schransen voordat je de broekriem ging aanhalen!

Wij wensen iedereen hele fijne carnavalsdagen toe!

Ouderatelier – ervaringen van deelnemers

Nu we aan het eind zijn gekomen van het ouderatelier, kunnen we wat vertellen over onze ervaringen van het afgelopen halfjaar. Startend met Sint Maarten, keerden we symbolisch ook inwaarts om bij ons eigen leven stil te staan. Vanuit de 7 jaars cyclus die in de antroposofie beschreven zijn, heeft Lara ons meegenomen in deze boeiende stof, wat aanzette tot denken, voelen en doen. Om vanuit daar tot inzichten te komen over oa ouderschap en onszelf. Nu, met Maria Lichtmis, hebben we de eerste 7 jaar cyclussen een stukje mogen ontdekken en meenemen in hoe we nu naar onze kinderen, opvoeding en levensloop kunnen kijken. Mocht het ouderatelier nog eens aangeboden worden, dan kunnen wij hem jullie warm aanbevelen!

‘In verbinding met jezelf en samen met andere ouders, terugkijken naar je levensloop’

‘Verhelderend om als volwassene naar je kinderjaren terug te kijken’

‘Zelfkennis door antroposofisch biografisch werk, geeft nieuwe inzichten om op een nieuwe manier naar mijn kind te kijken’

‘ Mooi hoe inzicht in je levensloop en de antroposofie, je inzichten en handvatten geven in je eigen ontwikkeling/ leerpunten en de opvoeding/omgang met je kinderen ’

‘ Lara neemt je als het ware mee op een reis door je leven. Ik ben tot vele inzichten gekomen en ik heb veel mogen leren over de antroposofische kijk op het leven, over menskunde en hoe dit allemaal doorwerkt in mijn eigen leven. Dit doet ze op een hele sensitieve, inspirerende, aanvoelende en zorgvuldige wijze. Hierdoor en gedragen door de groep, voel ik me veilig genoeg om over mezelf en mijn leven te delen. Daardoor heb ik mogen helen en groeien in mijn persoonlijke stukken’

Wonderboom – Carnavalsvakantie

Volgende week heeft de school vakantie en dat betekent dat er bij de BSO weer een speciaal vakantieprogramma is. We gaan natuurlijk carnavallen, maar ook boetseren met fimo-klei, schilderen op groot doek, knutselen (en denk dan aan brillen ontwerpen die er uit zien alsof de toekomst naar ons kijkt, of hoeden met laatjes....), buitenspelen en spelletjes doen.

Kijk voor het programma (wat en wanneer) op het prikbord bij de huismussen.

Als hier een pot met bonen staat,
En daar een pot met brie,
Dan laat ik brie en bonen staan,
En dans met mijn Marie!

Marie, Mara, Maroesjkaka,
Marie, Marie, Mara.
Marie, Mara, Maroesjkaka,
Marie, Marie, Mara.



Agenda

17-02
Carnavalsfeest
Korte dag!
Kleuters 13.05
Groep 3-8 13.15

18-02 / 26-02
Carnavalsvakantie

08-03
Ouderavond
Peutergroepen



Agenda

10-03
Studiedag
Alle kinderen vrij

13-03
Studiedag
Kleuterbouw
Alleen kleuters
vrij